

ingang. Meer opzij. Of de Steen er vandaag nog is, weet ik niet.

Alles gaat voorbij. Ook de mooie traditie van de hulde aan onze oorlogsslachtoffers.

Lang geleden was er elk jaar op 11 november Fakkelloop.

Wij, Gantoiseatleten, brachten een loodzware en walmende fakkel over naar de verschillende wijken. Achter ons reed een busje met de bestuursleden en oud-strijders. Bij de gedenkplaten hielden we halt. Klaroengeschal. Daarna werd een kleine toespraak gehouden. We liepen langs de Martelaarslaan, bezochten het Oord der Gefusilleerden en eindigden aan de roeiclub. Daar hielden de roeiers hun blauw-witte roeispanten schuin gestrekt.

Ik zie nog hoe sprinter Jan D'Haese over de brede Martelaarslaan ons groepje uitgeput had moeten lossen en een eind achterop kwam, waardoor het busje met de oud-strijders steeds meer veld verloor.

De fakkel dragen was een hele eer. Maar tegelijk een opgave. Je arm werd er behoorlijk lam van en de walmen waren niet te harden. Maar we waren fier op deze traditie. En zoals onze voorzitter Pradel Moreels het in een uitnodiging had opgedragen waren we verschenen in ons blauwe trainingspak.

Tradities. Clubgevoel. Tijdens de voorstelling van de ploegen vertelde Gerard Gabriels hoe bij de vernielingen op de Gentbrugse begraafplaats ook het graf van een oud-voorzitter niet gespaard was gebleven.

'We hadden allemaal bijgelegd voor een versiering op het graf. Het deed mij zeer om dat zo te zien.'

Ik hoop maar dat bij de aanleg van het nieuwe stadion aan de vroegere Groothandelsmarkt een plaatsje zal zijn voor De Steen."

De Steen staat er nog. Gelukkig maar. Nog altijd worden er elk jaar op 11 november bloemen neergelegd. De Fakkelloop bestaat niet meer.

Van de NSB of Nationale Strijdersbond, afdeling 9^{de} wijk-Gent, waarvan ook mijn vader lid was, zijn nog 5 leden in leven. De afdeling wordt eerstdaags opgeheven.

Johan DE VOS

Noten:

(1) J. DE VOS: *September was de mooiste maand*. Niet uitgegeven.

(2) Een afgietsel van gips van een van de figuren draagt het getal "48" (met dank aan de familie Verbanck).

(3) M. DE DONCKER: *Kwatrijnen*. Gent, 1930. Met houtsneden van Berten Schepens.

(4) A. CAPITEYN & J. DECAVELE: *In steen en brons van leven en dood*. Gent, 1981, p. 111-112.

(5) Onder de titel *De Steen* eerder verschenen in 't *Buffaloetje*, december 2007.

Bibliografie:

DE CLOET, F.: *ARAG-KAAG Atletiek 1864-2000*. Gent, 2000.

DEMEY, A.: *Geo Verbanck, beeldhouwer*. Gent, 1995. (Kleine Kultuurgidsen)

POULAIN, N.: Leven en werk van Geo Verbanck: in: *Geo Verbanck: Het leven: tederheid, sereniteit en soberheid*. Gent, 1991.

POULAIN, N.: Verbanck, Georges Leopold (Geo), in: *Nationaal Biografisch Woordenboek*, deel 15. Brussel, 1996, kol. 759-766.